



Boaz

David



Bethlehem (Efrat) en de velden van Efrata



Genesis 35: 16-19

De geboorte van Benjamin en dood van Rachel

¹⁶⁻¹⁷Toen ze weer uit Betel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar, maar de vroedvrouw zei tegen haar: ‘Wees gerust: je hebt er een zoon bij!’ ¹⁸En terwijl het leven al uit haar week – want ze stierf – gaf zij hem de naam **Ben-Oni**. Maar zijn vader noemde hem **Benjamin**. ¹⁹Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem.

Genesis 35: 16-19

De geboorte van Benjamin en dood van Rachel



Ben-Oni

“Kind van mijn verdriet”

of

Benjamin

“Kind van mijn vreugde”

Ruth 4: 9-14

Boaz



Ruth 4: 9-14

Boaz, de lossen van Naomi en Ruth

⁹Toen zei Boaz tegen de oudsten en heel het volk: U bent vandaag getuigen dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Chilion en Machlon geweest is. ¹⁰Daarbij neem ik voor mijzelf Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. ¹¹En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen. Moge de HEERE deze vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efratha en maak uw naam beroemd in Bethlehem. ¹²En moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal. ¹³Zo nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. ¹⁴Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël!

Ruth 4: 9-14

Boaz, de lossen van Naomi en Ruth



go'el = lossen, verlossen, vrijkoper, bevrijder, hersteller

'Lossen' volgens de Wet: Leviticus 25: 25 (Boaz) & Mattheus 5: 17 (Jezus)

1 Samuel 16: 10-13

De zalving van David



1 Samuel 16: 10-13

De zalving van David

¹⁰Zo stelde Isai zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. ¹¹‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isai, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isai: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ ¹²Isai liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ ¹³Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

1 Samuel 16: 10-13

David gezalfd tot koning



Belofte: “Een eeuwig koningshuis” (2 Samuel 7: 16) → Jezus!

Bethlehem een stad van (ver)lossers en koningen

Boaz - (ver)losser



David - koning



Jezus – Verlosser én Koning



Wie is Jezus voor jou met kerst?
Ken jij Hem als Verlosser én Koning?!



“Kind van mijn verdriet”



of

“Kind van mijn vreugde”